

Woudsend, een katholieke schuilkerk

Woudsend - In de Tsjerkepaadserie 2006 deze week aandacht voor de enige bewaard gebleven rooms-katholieke schuilkerk van Fryslân: de Sint Michaëlkerk te Woudsend. Een bijzonder monument uit 1792.

De Sint Michaëlkerk in Woudsend is gevestigd tussen de Midstrjitte en de Merkstrjitte. De entree bevindt zich aan de Merkstrjitte. Een bezoek aan deze kerk, die gebouwd werd in 1792, is zeker de moeite waard. De beelden, glas-in-loodramen, schilderijen en vooral het knusse van deze kleine kerk zorgen ervoor dat je als bezoeker prettig verast wordt.

Het kerkgebouw is gebouwd als schuilkerk in de zeventiende en achttiende eeuw, toen de 'rooms-gezinden' en doopsgezinden geen opvallend gebouw mochten hebben. Een kerkgebouw mocht niet herkenbaar zijn als kerk. Een toren had de kerk in die tijd dus ook nog niet. Deze is pas gebouwd in 1933.

Ruim voordat de Sint Michaëlkerk is gebouwd kende Woudsend al een rooms-katholieke parochie. In de geschiedenisboeken is opgetekend dat in het jaar 1337 het klooster van de Karmelieten in Woudsend werd gesticht. Dit was feitelijk het begin van de huidige parochie, die dus al meer dan 650 jaar bestaat.

Op de kruising tussen de Ee en de Welle lag in die tijd het buurtschap van boeren en vissers, 'Woudsend' (aan het eind van de Wouden). Woudsend kreeg toen te maken met groeiende handel. Dit was de reden dat paters uit Haarlem hier een klooster stichtten.

Sint Michaël is al sinds de middeleeuwen de beschermheer van het Friese volk. Hij is de helper in de strijd tegen alle kwade machten, in het bijzonder tegen de dreigende overstromingen in die tijd. De Karmelieten wijdden al haar kloosters aan Maria. Toen stond in Woudsend al een kapel, gewijd aan de aartsengel Michaël, vandaar dat het klooster in Woudsend Maria én Michaël als beschermheiligen kreeg.

In 1923 is de rooms-katholieke Sint Bonifatius-school, de basisschool in Woudsend opgericht. Door middel van schoolvieringen en gezinsvieringen worden de kinderen zoveel mogelijk bij de kerk betrokken. De parochie telt op dit moment twee koren: het koor 'Om 'e Nocht' en het Cecilia Koor.

Het door de beroemde Friese orgelbouwer A. van Gruizen uit Leeuwarden in 1811 gebouwde orgel is geplaatst op de monumentenlijst.

In de Sint Michaëlkerk wordt elk weekend een woord- en communieviering gehouden. Eenmaal per maand vindt er een eucharistieviering plaats. De vieringen vinden plaats op zaterdagavond om half acht of op zondagmorgen tien uur.

Oecumenische viering

Tevens wordt de kerk gebruikt voor bijzondere diensten zoals doopvieringen, huwelijken, rouwdiensten en de eerst Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Gezamenlijk met de Protestantse Gemeente in Woudsend worden er door het jaar heen enkele gezamenlijke oecumenische diensten gehouden.

In 1985 heeft de kerk een grote restauratie ondergaan. Bijna de gehele kerk werd opnieuw geschilderd en de plafonds met nieuwe gipsplaten voorzien.

Nog tot 9 september is de Sint Michaëlkerk elke zaterdagmiddag te bezichtigen van 13.30 tot 17.00 uur.