

Historische Kring Woudsend

- Douwe Zondervan, lewâl 28,
tel. 591679, e-mail: douwezondervan@planet.nl
- Siemon de Vries, A.H. Trompstrjitte 18,
tel. 591951, e-mail: siemondvries@hetnet.nl
- Peter Kranendonk, Midstrjitte 71,
tel. 592524, e-mail: phkranendonk@zonnet.nl



In de juni uitgave van deze dorpskrant had Jan J. de Vries een interessant verhaal over Woudsender gevelstenen. In het verhaal ook een afbeelding van de gevelsteen die in de voormalige bakkerij Visser in de Dwerssteech heeft gezeten en die in het bezit is van het Fries Museum. Jan J. de Vries had twijfels over deze herkomst omdat hij in het bezit is van een notitie van L. Nijdam die vermeldt dat de steen uit een pand aan de Midstrjitte Noord afkomstig is.

Dat de gevelsteen uit de vroegere bakkerij in de Dwerssteech afkomstig is, is voor bakker Dicky Visser wel zeker. Zijn opa Cornelis Visser begon daar in 1894 als bakker en vermoedelijk heeft hij een bestaande bakkerij overgenomen (zie '100 jaar Visser's Bakkerij' van Jan J. de Vries). In 1908 verhuist de bakkerij naar de plek waar Visser's Bakkerij nog steeds is gevestigd en wordt de oude bakkerij aan de Dwerssteech - die inmiddels verkocht is aan de eigenaar van houtzaagmolen De Hoop - afgebroken. In 1909 wordt op die plek een nieuw pand gebouwd (de huidige 'Fleerstift', het leerhuis van Maria de Groot). De gevelsteen gaat naar het Fries Museum.

Dicky Visser is 3 jaar lang in de slag geweest met het Fries Museum om de steen in bezit te krijgen. Eerst leek het te lukken maar de eis van het Fries Museum was dat de gevelsteen binnenshuis moest staan. Nou, dat is niet echt de plek voor een gevelsteen, vond Visser. Na een hernieuwde poging kreeg hij van het Fries Museum te horen dat ze de steen niet kwijt wilden omdat het een unieke steen is, mede door de ouderdom. Volgens Visser is de steen van 1737 en het zou dus zomaar kunnen dat de steen inderdaad veel eerder in een ander pand heeft gezeten.

Van het Fries Museum kon Visser - tegen betaling - een afbeelding krijgen op cd. Daarmee toog hij naar oud-Woudsender Feike van der Velde die een ontwerp maakte voor een uithangbord. De heer Foekema uit Hommerts maakte het uithangbord en bij Line by Line werd de afbeelding fotografisch aan beide zijden op het bord gezet, in de originele kleuren van de gevelsteen. Sinds enkele maanden prijkt het uithangbord aan de gevel van Visser's Bakkerij aan Op 'e Romte. Deze zomer is het bord al diverse malen door toeristen op de foto gezet, vertelt Dicky Visser. Ook wij hebben een foto gemaakt van dit stukje hernieuwde historie.



*Het backen is mijn hunkering en mijn kunst
Daerom versoek ick een yder sijn gunst
Hier staen ick als een held en werk met lusten
Waer het niet om geld ick wou veel liever rusten*