

Pakhuis Waechswâl gerestaureerd

Aan de Waechswâl staan een paar pakhuizen die nog herinneren aan de handel en scheepvaart waar ons dorp in het verleden haar ontwikkeling aan heeft te danken. Eén van deze pakhuizen is onlangs fraai gerestaureerd en is een "plaatje" om te zien. De huidige eigenaren M. van der Wal en Tj. Yntema kunnen met recht trots zijn op het behaalde resultaat.



Vanaf ongeveer 1951 was het een depot van de CAF (Coöperatieve Aankoopvereniging Friesland) van waaruit de heer S. Jellema de boeren in de omgeving kunstmest en veevoer leverde. Halverwege de jaren 60 kwam het pakhuis in handen van de huidige eigenaren, met als voornamelijk doel het pand te gebruiken als garage voor hun auto's. Op initiatief van het kerkelijke jeugdwerk werd in 1968 de bovenverdieping onder de bezielende leiding van de heer D. Frankema omgetoverd in een fraai onderkomen voor de jeugd, "De Hinnemate" genaamd. Uit die tijd stamt ook de aangebrachte stalen trap aan de zijkant van het gebouw. Vanaf 1981 heeft de bovenverdieping nog een aantal jaren onder de naam "De Boppeslach" dienst gedaan als expositieruimte van de dames Boogh en Vis. En, deze functie krijgt het historische gebouw binnenkort weer. Vanaf 1 januari zullen de heer R. Schrijver en mevrouw W. Verhof van de "Zomersalon" (de voormalige winkel van lytse Griet) de bovenruimte gebruiken voor exposities en cursussen.

Het is niet bekend hoe oud het pakhuis is, maar het is ongetwijfeld één van de oudere gebouwen van ons dorp, die nog bewaard gebleven zijn. Destijds gelegen aan de Wegsloot was het een ideale locatie voor een opslagplaats; in het verleden ging immers het (vracht)vervoer grotendeels over water. De oudere generatie weet zich vast nog wel te herinneren dat de heer H. Lyklema (Hisse-Afke) het pakhuis gebruikte voor het opslaan van zijn handelswaar. De familie Lyklema beschikte ook over een stoomboot, die regelmatig aan de kade lag te laden en lossen. Met een giek werd de vracht rechtstreeks in en uit het pakhuis getakeld. Later is ook varkensmester Klaas van der Meer eigenaar van het pakhuis geweest.



Hierboven een afbeelding uit het boek 'Woudsend en Woudsenders'. Uiterst links is nog net het pakhuis te zien, gelegen aan de Weisleat.